

Η κυριαρχία μιας νέας θρησκείας

Κοινωνιολογική και δημογραφική άποψη για το πώς επιτυγχάνεται η μεταστροφή των ανθρώπων

ΜΕΛΕΤΗ

Της ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ

Rodney Stark, «Η εξάπλωση του χριστιανισμού», μετάφραση Μαρία Λουκά, εκ. ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2005

Η μελέτη του Ρόντενί Στάρκ θέτει εξαρχίς ένα θερετικός ερώτημα: πώς ήταν δυνατόν ένα μικρό και άστικο μεσοπαντζικό κίνητρο όπως εκείνο του χριστιανισμού να γίνει η κυριαρχία πάστι και επίσημη θρησκεία του δυτικού κόσμου;

Ο χριστιανισμός εκδηλώθηκε στα απομακρυσμένα άκρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την κρίσιμη χρονική περίοδο που προηγήθηκε της προσευκτικής και διαβλεπόμενης πτώσης της, οι λόγοι που συ-

Ενας τεράστιος όγκος πληροφοριών περιέχεται στα δέκα κεφάλαια του βιβλίου.

νετέλεσαν στην εντυπωσιακά αύξηση του αριθμού των χριστιανών είναι πολλοί, και αρκετοί από αυτούς παραμένουν ακόμη και σήμερα αδεικνύονται. Ο συγγραφέας, καθηγητής της Συγκριτικής Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Washington και από το 2004 των Κονγκρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Baylor, προσεγγίζει το θέμα από άποψη κοινωνιολογικά και δημογραφικά, κάνοντας μια ανασκόπηση της κοινωνιολογικής γνώσης δύοντας αφορά τις παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν τη μεταστροφή των ανθρώπων σε καινούργιες θρησκείες.

Το βιβλίο διαιρείται σε δέκα κεφάλαια, λίγα σχετικά με λάβομες υπόψη των πυκνώτατων ή όγκο των πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σ' αυτά στα οποία ο συγγραφέας αποπειράται να προσεγγίσει σφαρικά το αντικείμενο των έρευνάς του. Αναφέρει ενδεικτικά: προσλήπτισμος και εξάπλωση του χριστιανισμού. Επδημίες, δίκτυα και μεταστροφή. Ο ρόλος των γυναικών στη χριστιανική εξάπλωση. Οι μάρτυρες: η θυσία ως ορθολογική επιλογή.

Το πλήθος των αναφορών σε ιστορικές και κοινωνιολογικές εργασίες και τη δι-



Η Πυνάκα, στην Αθήνα, ήταν ένας ακόμη σταθμός του Αποστόλου Παύλου, που μετέβη με όλους ανέλαβε το βάρος να διαδώσει τον Χριστιανισμό.

στότατη βιβλιογραφία αποτελούν για τον αναγνώστα που επιθυμεί να εμβαθύνει τη μελέτα του, ένα πολύτιμο γνωστικό οπλοστάσιο. Τα κεφάλαια συνδέονται μεταξύ τους με μια λογική αλληλουχία οδηγώντας μ' αυτόν τον τρόπο σε ασφαλή συμπεράσματα. Παραδείγματος χάρη στο κεφάλαιο Επιδημίες, δίκτυα και Μεταστροφή, ο Στάρκ τονίζει την ύπαρξη ε-

δομένα της ειδωλολατρικής θρησκείας «κατέρυγμα» της σγάπτας προς όλους, θέση πράγματι επαναστατικά για την εποχή, λειτουργήσεις θεοτάκια δεδομένου ότι οι επιδημίες έκλαψαν τον πληθυσμό και οι ανθρώπινες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (υποτίμηση της θεότητας των γυναικών, ελευθερία στις αμβλώσεις, αποδοχή της παιδοκτονίας) διένυναν μεγάλα κρίση.

«Ο εθνικοί και χριστιανοί συγγραφείς ομόφωνα διατείνονταν ότι μόνο οι χριστιανικές Γραφές τόνιζαν την αγάπη και τη φιλανθρωπία ως κύρια καθηκόντα της πίστης, αλλά ότι αυτές στηρίζονταν στην καθημερινή συμπεριφορά». Και παρακάτω προτείνει των ανάγνωση του εδαφίου του Κατά Ματθαίου Ευαγγελίου (25,35-40) σαν να διαβάζεται για πρώτη φορά ώστε να κατανοήσουμε, ότι ακόμη και σήμερα, κάτιον από τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τη δομή των σύγχρονων κοινωνιών αποτελεί έναν ιθυκό κανόνα, ο οποίος ανεξάρτητα από την χριστιανική πρακτική, παραμένει πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί: «Γιατί ήμουν πεντασέμενος και μου δώσατε να φάω, ήμουν δηφασμένος και μου δώσατε να πω, ήμουν ένεος και με περιμένεις, ήμουν γυρλιάς και με υπόστατε, ήμουν άρκωστος και με επισκεφθήκατε, ήμουν στα φυλακά και ήρθατε σε μένα...»

Η παρουσία της γυναικάς

Η παρουσία της χριστιανής γυναικάς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση της νέας θρησκείας. Εκτός από το γεννόντα ότι η θεότητα της ψυστικής και κοινωνικού προσώπου αναβαθμίστηκε, η υπαρχή της ταυτότητας όχι μόνο με την προσφορά σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και ως παράγοντας που γκρεμίζοντας τη σειστική προκατάληψη συνεπέλεσε κατ' αρχάν στην εξάπλωση της χριστιανικής θρησκείας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας όπου η νέα πίστη διαδόθηκε με εντυπωτικά ταχύτητα, η Εικαστικά αποτελώντας την αρχική κοινωνική δομή επηρέασε τις καθημερινές συνάθεσης και τη θάλα. Οι γυναίκες αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες και έκνοτας έντονα κοινωνικά δράστη, έγιναν ουσιαστική οι αρχαγοι των οικογενείων ελεύθερων που το παρέδειγμα της ζωής τους στον χριστιανισμό όχι μόνον τα μέλη της -ευρύτερης- οικογένειάς τους, αλλά και πολλούς έθνικούς.

Φαινόμενα της ζωής με οδηγό τη μνήμη

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Του ΜΑΚΗ ΠΑΝΩΡΙΟΥ

Στέλιος Μάνας: «Τα φαινόμενα απατούν», διηγήματα, εκδ. «Καστανόπη», Αθήνα 2010, σελ. 144

Η μνήμη είναι από τα σπουδαιότερα «δώρα», πιθανώς το σπουδαιότερο, που η Φύση έχει προκύψει του άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ένα θυσιαροφυλάκιο «απολεσθέντων αντικειμένων», αλλά, κυρίως, λόγω της λειτουργίας της, ένα εύφορο έδαφος, στο οποίο, με τον εναποθηκευμένο πλούτο που διαθέτει, καλλιεργούνται η Φαντασία και η Γνώση. Ως εκ τούτου, η μνήμη είναι «εργαλείο» δάπλασης και διαμόρφωσης του εαυτού σε «καλό καγαθό» = υπό την αρχαία ελληνική έννοια = αν, ψυστικά, τροφοδοτείται με το κατάλληλο υλικό. Η μνήμη επομένως, στο σπάνιο κάρισμα, έχει σπουδαίαττα υπαρκεία σημασία, διότι ακριβώνται τα λησμονικά και ωριμάζει τον οδοιπόρο της ζωής, είναι η συστάδης άφθατη κλερονόμια του, το μόνο σημαντικό κέρδος από την περιπλάνηση του στο γήινο τοπίο, που του εξασφαλίζει διαιώνιση και, με την καταλλήλως κράψη της, αναβάθμιση.

Ο γνωστός θηροπόιος Στέλιος Μάνας, πρέπει να το γνωρίζει αυτό, διότι η θεματογραφία της ανά κείρια συλλογής διηγημάτων με την οποία κάνει την παρθενική του εμφάνιση στο χώρο της λογοτεχνίας, αντιλέται από το αρχείο της μνήμης του. Η οποία δεν μας συστήνει μόνο τον δόκιμο θεατρίνο -ο χαρακτηρισμός με τη θετική ψυστικά σημασία του - αλλά το εύστοχο παραταρητή του φαινομένου της ζωής με τις ποικιλές εκφάνσεις της. Γεγονός ιδιαίτερης σημασίας. Διότι οι μνήμες που καταθέτει δεν φιλοδοξούν να «παγιδεύουν» απλώς τον απόλεσθέντα χρόνο, πράγμα που εκ φύσεως είναι αδύνατο, αλλά να ανικνεύουν το εσωτερικό υπαρκείακο στήγμα τους, εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε και η αποθηκευτή του. Υπό αυτή την έννοια δεν εξαντλείται στην απλή καταγραφή του μόνο, αλλά λειτουργεί ως όχημα προς τη γενέθλια μάτρα με την οποία επιθυμεί να «συνομιλάει». Τα δώρα των εορτών, επίσης, των Χριστουγέννων συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο ένα νοσταλγικό παραδοσιακό έθιμο που παραπέμπει σε μια εξιδανικευμένη φανταστική εποχή, αλλά το σύμβολο συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει τη βαθύτερη επικοινωνιακή σχέση των ανθρώπων. Που παραπέμπει, υπό ευρεία έννοια, όχι μόνο στη μεταξύ τους επικοινωνία, αλλά και στη σχέση τους με τη Φύση. Εποι., ένα ταξίδι με πλοϊο, δεν είναι μόνο η γοητευτική αναζήτηση μιας φυσικής Κολχίδας, αλλά η βαθύτερη ανάκτη γνωριμίας με αυτάν τη μυστηριώδη Φύση, στο αρμφιόλο τοπίο της οποίας σταδιακά απώλεια του εαυτού και τη μίνυμη του θανάτου, μοιάζει να είναι ο κύριος συντεταγμένες της.

Τα δηγμάτα του Στέλιου Μάνα, υπερβαίνοντας, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ακόμη και την ενδιαφέρουσα «μικρά» ιστορία τους, απευθύνουν το μάνυμά τους. Αυτό εξάλλου είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, στο οποίο πρέπει να προστεθεί ένα επιπλέον: Η σωστή μεταχείριση του Λόγου, που προσωπιώνεται μια εξίσου ενδιαφέρουσα συνέχεια.