

Τύπαρχουν, όμως και οι «Αποκαλυπτικοὶ τῆς ἐπανάστασης», όπως ὁ μεγαλοφυής είκαστικός Georg Grosz ποὺ τελικά ἀπελπίστηκε γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσιανικοῦ. Ή «καθυστέρηση τῆς παρουσίας» τῶν χριστιανῶν εἶχε τὸ ἀνάλογό της στὴν ἐμπειρία πολλῶν μαρξιστῶν γιὰ τὴν «καθυστέρηση τῆς παγκόσμιας ἐπανάστασης». Ό ἀπελπισμένος μαρξιστής Γκρόδς τελειώνει τὴν αὐτοβιογραφία του, βλέποντας νὰ συνεχίζει νὰ τραγουδάει γιὰ λίγο τὸ «μικρὸ ρεφρέν» του «πρὶν ὅλα βουλιάξουν στὰ σκότη τῶν ἐπερχομένων καιρῶν, πρὶν οἱ παρόντες καιροὶ σαρωθοῦν γιὰ πάντα ἀπὸ ἔνα γιγάντιο σφουγγάρι βουτηγμένο στὸ αἷμα»¹¹.

Ο Μόλτμαν ἐπιμένει στὴν διαλεκτικὴ ἑνότητα τοῦ Μεσσιανικοῦ και τοῦ Αποκαλυπτικοῦ, δίνοντας προτεραιότητα στὸ Μεσσιανικό: «...ἡ ἀποκαλυπτικὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν μεσσιανισμὸ και ἀποτελεῖ ἀναγκαῖο παρακολούθημά του, ὅχι ἀντιστρόφως». Και σημειώνει: «Στὸ πεδίο τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, οἱ δύο αὐτὲς ὅψεις ἀποτυπώνονται στὴν διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν μεσσιανικὸ στοχασμὸ τοῦ Ἐρνστ Μπλόχ στὴν Ἀρχὴ τῆς Ἐλπίδας και στὴν ἀποκαλυπτικὴ σκέψη τοῦ Τέοντρο Ἀντόρνο στὴν Ἀρνητικὴ Διαλεκτική»¹² – κι ὅλο τὸν ιστορικὸ πεσιμισμὸ τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης, θὰ προσθέταμε.

Η διαφορὰ διαφαίνεται και στὸν ραδιοφωνικὸ διάλογο τοῦ Μπλόχ μὲ τὸν Ἀντόρνο τὸ 1964 πάνω στὶς Ἰδιαίτερες ἀντιφάσεις τῆς οὐτοπικῆς ἐπιθυμίας¹³, προπαντὸς ὅταν προσεγγίζουν τὴν ἀντίθεση τῆς οὐτοπίας μὲ τὴν ἀντι-ουτοπία τοῦ θανάτου. Ο Ἀντόρνο, σωστὰ ἀντιτίθεται στὴν «ἱεροποίηση τοῦ θανάτου» ἀπὸ τὸν Heidegger ἀλλὰ ἐπιμένει ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχουμε μόνο μιὰν ἀρνητικὴ ἰδέα τῆς οὐτοπίας. Ο Μπλόχ ἀπαντάει μὲ τὴν Οὐτοπία ως κατάφαση ζωῆς. Υπενθυμίζει: «Ο χριστιανισμὸς τῶν πρώτων αἰώνων θριάμβευσε μὲ τὸ κάλεσμα “Ἐγώ εἰμι ἡ Ἀνάστασις και ἡ Ζωή!”...»¹⁴.

Η Ἐλευση και τὸ Καινόν

Στὸν Λόγο περὶ τῶν ἐσχάτων τοῦ Γιούργκεν Μόλτμαν θεμελιώδης ἐσχατολογικὴ κατηγορία εἶναι ἡ Ἐλευση (Advent) και βασικὴ ιστορικὴ τῆς ἀναλογία τὸ Καινόν (Novum): Ἰδού καινὰ ποιῶ πάντα.

Ο Θεός τῆς Αποκαλύψεως εἶναι ὁ «Ων και ὁ Ἡν και –προπαντός, κατὰ τὸν Μόλτμαν– ὁ Ἐρχόμενος». Η θεολογία τῆς Ἐλπίδας ἔρχεται σὲ ρήξη μὲ τὴν ὄντο-θεολογικὴ παράδοση προκρίνοντας τὸν μέλλοντα τοῦ ἔρχεσθαι ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ εἶναι. Στὴν θέση ἐνὸς ἀφηρημένου futurum, ἐνὸς μέλλοντος σὰν γραμμικῆς προέκτασης τοῦ παρελθόντος και τοῦ παρόντος, προτάσσεται τὸ Ἐπερχόμενον, τὸ Adventus, τὰ πρωτεῖα τοῦ μέλλοντος σὲ ἔνα μὴ γραμμικό, ἐτερογενῆ, πολυρυθμικὸ και παλλόμενο ιστορικὸ χρόνο.

Ο Μόλτμαν ριζοσπαστικοποιεῖ τὴν θέση τοῦ Μπλόχ. Τὸ μέλλον δὲν περιορί-

11. Παρατίθεται ἀπὸ τὸ Gunter Anders, *Georg Grosz*, Allia, 2005, σ. 89.

12. Moltmann, δ.π., σ. 196.

13. Βλ. στὸ ἀφιέρωμα T. W. Adorno - Ernst Bloch τοῦ περιοδικοῦ *Europe*, ἀρ. 949, Μάιος 2008.

14. Ο.π., σ. 45.

ζεται σε αύτο που δεν οπάρχει άκομα ή που θὰ ἐπέλθει, ἀλλὰ εἶναι αὐτό που ἔρχεται κι ἔχει ίσχυ σε κάθε ιστορική ἐποχή. Η Ἀρχὴ τῆς Ἐλπίδας δὲν εἶναι ἀπλῶς δυνητική ἀλλὰ ἐνεργός στὸ τώρα¹⁵.

Ἡ ἐλπίδα συμπυκνώνεται στὸ αἴτημα τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου.

Καθόλου τυχαῖα, αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ αἴτημα ὁ κατεξοχὴν θεωρητικὸς τοῦ Κράτους-Λεβιάθαν τῆς ἀστικῆς νεωτερικότητας, ὁ Thomas Hobbes, τὸ θεωρεῖ περιττό. Εἶναι ἔνας «πλεονασμός, ἐκτὸς ἐὰν ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ παλινορθώσει τὸ βασίλειο ἐκεῖνο, τὸ δοποῖο μὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Σαούλ εἶχε διακόψει ἢ ἐξέγερση τῶν Ἰσραηλιτῶν». Γιὰ τὸν Χόμπις, «ἐὰν τὸ βασίλειο ἐκεῖνο συνέχιζε νὰ ὑπάρχει», τότε δὲν θὰ ἐπρεπε νὰ λέγεται ὅτι «ἡγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» οὕτε τὸ «ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου»¹⁶. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν σκοπιά, ἐξαφανίζεται τὸ Καινόν, τὸ Novum Ultimum, καὶ τὴν θέση του παίρνει ἡ παλινόρθωση τοῦ παλαιοῦ πολιτικοῦ βασιλείου.

Ἐξίσου λαθεμένη θεωρεῖται, ἔξω ἀπὸ τὴν παλινορθωτικὴν ὄπτικήν, ἡ ἐγγύτητα τῆς Ἐλευσης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐνὸς Νέου Οὐρανοῦ καὶ προπαντὸς μᾶς Νέας Γῆς. Μιὰ τέτοια ἐγγύτητα φαίνεται παράλογη, δεδομένης τῆς «καθυστέρησης τῆς παρουσίας».

Ποιός, δύως, εἶναι ὁ λόγος τῆς «καθυστέρησης», τί συγκρατεῖ καὶ παρεμποδίζει τὴν ἐλευση τοῦ τέλους τοῦ κόσμου τῶν βασάνων; Ὁ Κάρλ Σμίτ, στὴν δική του ἀνάγνωση τοῦ «κατέχοντος» στὸ Β' Θεσ. 2 (καὶ μέσα ἀπὸ τὴν δική του ἀνάγνωση τοῦ Χόμπις), ἀποδίδει τὸν ρόλο τοῦ «κατέχοντος» στὸ Imperium Romanum ποὺ γίνεται Imperium Christianum καὶ στὴ συνέχεια «Ἄγια Ρωμαϊκὴ Γερμανικὴ Αὐτοκρατορία»: «Ἡ πίστη σὲ μιὰ δύναμη ποὺ συγκρατεῖ τὸ τέλος τοῦ κόσμου φτιάχνει τὴν μοναδικὴ γέφυρα ποὺ ὀδηγεῖ ἀπὸ τὴν ἐσχατολογικὴν παράλυση κάθε ἀνθρώπινου γίγνεσθαι μέχρι μιὰν ίστορικὴ δύναμη τόσο ἐπιβλητικὴ ὥπως εἶναι ἡ χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία τῶν Γερμανῶν βασιλέων [...] μόνο τὸ Imperium Romanum καὶ ἡ χριστιανικὴ του προέκταση ἐξηγοῦν τὴν παράταση αὐτῆς τῆς ἐποχῆς τοῦ κόσμου καὶ τὸν προστατεύουν ἐνάντια στὴν συντριπτικὴ ίσχὺ τοῦ Κακοῦ»¹⁷.

Ἐδῶ γίνεται σαφὲς τὸ περιεχόμενο τῆς σύγκρουσης τοῦ Σμίτ μὲ τὸν Μόλτμαν στὸ ζήτημα τῆς Σταύρωσης ποὺ καθιστᾶ, κατὰ τὴν γνώμη μας, τὸν δεύτερο ἀντίπαλο δέος τοῦ πρώτου. Ὁ Μόλτμαν ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Χριστὸς «δὲν γεννήθηκε κατὰ θεία πρόνοια στὴν ἐποχὴ εἰρήνης ποὺ ἐγκαινίασε ὁ Αὔγουστος· ἀντίθετα, σταυρώθηκε ἀπὸ τὸν Πόντιο Πιλάτο στὸ ὄνομα τῆς Pax Romana. Ήταν μιὰ πολιτικὴ καταδίκη». Ὁ Σμίτ παραθέτει τὰ λόγια τοῦ θεολόγου κι ἐπιτίθεται στὸν Μόλτμαν λέγοντας ὅτι ἡ Σταύρωση ήταν ἀπλῶς ποινὴ γιὰ δούλους καὶ παράνομους. Πῶς μπορεῖ ὁ νομοδιδάσκαλος τοῦ Τρίτου Ράιχ νὰ δεῖ τὴν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ ἀποψη νομική, σὰν καταδίκη στὸ ὄνομα τῆς διαφύλαξης τῆς Pax Romana, ὅταν ὁ ἴδιος θεωρεῖ τὸ Imperium Romanum καὶ τὴν

15. Bλ. Moltmann ὥ.π., σ. 54-56 καὶ passim.

16. Τόμας Χόμπις, Λεβιάθαν, κεφάλαιο XXXV, στὴν ἐλληνικὴ ἔκδοση Γνώση, 1989, τ. Β', σ. 52.

17. Carl Schmitt, *Le Nomos de la Terre*, PUF, 2008, σ. 64.

«ειρήνη» τοῦ Καισαρα Αύγουστου ώς τὸ «κατέχον», τὴν αὐτοκρατορικὴ Δύναμη ποὺ ἐμποδίζει τὸ ἀποκαλυπτικὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντίχριστου; Ἡ θεολογία τῆς Σταύρωσης τοῦ Μόλτμαν δὲν ἀμφισβητεῖ ἀπλῶς τὸν Σμίτ ἢ τὴν Pax Romana τῆς ὄψιμης ἀρχαιότητας ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ Κράτος-Λεβιάθαν τῆς ὄψιμης νεωτερικότητας σὲ κρίση καὶ «κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης».

Ἡ ἔξαγγελία «ὅ καιρὸς γάρ ἐγγύς ἐστιν»¹⁸ δὲν ἔχει τίποτα νὰ κάνει μὲ τὶς καταστροφολογικὲς καὶ συνωμοσιολογικὲς φαντασιώσεις τῶν φονταμελιστικῶν σεκτῶν. Κατὰ τὸν Μόλτμαν, «τὸ ἐσχατολογικὸ μήνυμα τῆς Καινῆς Διαθήκης – πάντων δὲ τὸ τέλος ἡγγικεν (Α' Πέτρ. 4,7) – εἶναι σμιλεμένο ἐνάντια στὴν παραίτηση καὶ εἶναι προσανατολισμένο στὴν κατεύθυνση τῆς ἀντίστασης»¹⁹. Τῆς ἀντίστασης ὅσων ὑποφέρουν καὶ μάχονται τὰ δεινὰ ἐνὸς ἀλύτρωτου κόσμου, μὲ τὴν προσδοκία τῆς ἔλευσης τοῦ λυτρωτικοῦ Καινοῦ τῆς Ἐλευθερίας.

Στὴν σύλληψη ἀυτοῦ τοῦ Novum Ultimum, ὁ Μόλτμαν προσεγγίζει, βασίζεται καὶ συνάμα ἀποκλίνει ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη ἀντίληψη τοῦ Ἐρνστ Μπλόχ. Ὁ Μόλτμαν διακρίνει μᾶλλον ἐνταση, μᾶλλον ἀλυτὴ ἀντίφαση στὸν Μπλόχ: «Ἄν τὸ μέλλον γεννιέται ἀπὸ τὶς τάσεις καὶ τὶς λανθάνουσες διαδρομὲς τῆς ιστορικῆς πορείας, τότε τὸ μέλλον δὲν μπορεῖ νὰ γεννήσει τίποτα ἀπροσδόκητα καινούργιο καὶ ἀσφαλῶς ποτὲ ἔνα novum ultimum. Ἡ ἐσχατολογία εἶναι τότε δυνατὴ μόνο ὡς τελεολογία. Ἡ τελεολογία ὅμως συντρίβεται πάντοτε στὸν θάνατο, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζει ὁ Μπλόχ»²⁰.

Ο τελεολογικὸς ιστορικισμὸς εἶναι ἔνας διαρκῆς πειρασμὸς στὸν Μαρξισμό, ἰδιαίτερα στὴν σοσιαλδημοκρατικὴ καὶ σταλινικὴ παραφθορά του. Τὸ Νέο δὲν πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τοὺς ἀναγκαίους ὄρους δυνατότητάς του, δὲν εἶναι ἔνα ὑλοποιημένο ἀντίγραφο, τὸ μηχανικὸ ἀποτύπωμά τους, ἀλλὰ ἡ ἀρνησή τους. Ἡ ἐνεργὸς πραγματικότητα ὑπερβαίνει τὴν δυνατότητά της. Ἀλλιῶς πράγματι δὲν θὰ ὑπῆρχε οὐδὲν καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον.

Στὸν Μπλόχ, ὅμως, μπορεῖ νὰ διακρίνει κανεὶς καὶ τὸν ἀντίστροφο κίνδυνο: ἰδιαίτερα στὸ πρῶτο, νεανικό του ἔργο, τὸ Πνεῦμα τῆς Οὐτοπίας (1918), ἐξιδανικεύεται ὁ Μαρκίων σὰν «ἐπαναστάτης», μέσα στὸ τότε γενικότερο κλίμα ποὺ γεννάει καὶ τὴν κλασικὴ μονογραφία τοῦ Harnack, Μαρκίων, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ ξένου Θεοῦ (1921).

Ο ἐπιφανῆς Γνωστικὸς διαχωρίζει καὶ ἀντιθέτει τὸν Θεὸν στὴν Δημιουργία, τὸν κάνει ξένο καὶ ἔχθρο ἀπέναντι στὴν Ἰστορία τῆς Φύσης καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἀποκόπτει ἐντελῶς τὸ Καινὸν ἀπὸ ὅσσα προηγγήθηκαν καὶ τὸ προετοίμασαν, διαχωρίζει τὴν ἐνεργὸ πραγματικότητα ἀπὸ τὴν δυνατότητα. Ο ἀλύτρωτος κόσμος δὲν λυτρώνεται, γίνεται καπνὸς κυριολεκτικά, μὲ ὅποιες ζοφερὲς πολιτικὲς συνδηλώσεις ἔχει κάτι τέτοιο στὴν ἐποχὴ τῶν θαλάμων ἀερίων καὶ τῶν κρεματορίων. Ἡ πάλη Κατὰ τῆς ψευδωνύμου Γνώσεως τοῦ Εἰρηναίου καὶ Κατὰ Μανιχαίων τοῦ Δαμασκηνοῦ συνεχίζεται μὲ ἄλλες μορφές στὸν 20ό καὶ τὸν 21ο αἰ.

18. Ἀπ. 22, 11.

19. Moltmann ὁ.π., σ. 198.

20. ὁ.π., σ. 55.

‘Απὸ τὴν μεριά του, ὁ Μόλτμαν γράφει: «Ο ἐρχόμενος Θεὸς δὲν εἶναι ἔνας Deus novus, ὅπως ισχυριζόταν ὁ Μαρκίων, ἀλλὰ ὁ Θεὸς ποὺ παραμένει πιστὸς στὴν κτίση του. Ἡ creatio nova εἶναι γι’ αὐτὸ ἡ καινὴ κτίση αὐτῆς ἐδῶ τῆς κτίσης, ποὺ καταρρέει ἀπὸ τὴν ἀμαρτία καὶ τὴν ἀδικία της»²¹. Ἐπαναλαμβάνει παρακάτω τὰ λόγια τοῦ Εἰρηναίου τοῦ Λουγδούνου: «Διότι εἶναι δίκαιο, μέσα στὴν ἴδια κτίση ὅπου καταπονήθηκαν καὶ ὑπέφεραν, στὸν κόσμο ἐκεῖνο μέσα στὸν ὄποιον ἀσκήθηκαν μὲ δόλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους στὸ πάθος καὶ τὴν ὑπομονή, σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο νὰ ἀναδεχθοῦν καὶ τοὺς καρποὺς τῆς ὑπομονῆς τους»²².

Ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Δόξα

Ἡ ἴδια ἐτούτη ἐδῶ ἡ κτίση, ἀναγεννημένη, ἀναζωογονημένη, Καινή, γίνεται, κατὰ τὸν Μόλτμαν, ὁ Τόπος ποὺ ἔρχεται νὰ σκηνώσει, στὰ ἔσχατα, ὁ ἐν παντὶ τόπῳ Τόπος, ὁ Ἀ-Μακόμ, ἡ Σεχινά τῆς ἐβραϊκῆς βιβλικῆς παράδοσης, ἡ περιπλανώμενη μαζὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους μέσα στὴν Ἰστορία καὶ τὴν Φύση παρουσία/ἀπουσία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου συνοδεύεται ἀπὸ τὴν λύτρωση τοῦ κόσμου: «ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ»²³.

Ποιά, ὅμως, εἶναι αὐτὴ ἡ «ἐλευθερία τῆς δόξης»; Στὸν Εἰρηναῖο ἀνήκει ἡ συγκλονιστικὴ ἀπάντηση: «Ἡ Δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ζωντανὸς ἀνθρωπός»²⁴.

Κι ὁ Μόλτμαν ὀλοκληρώνει τὴν ἐσχατολογία του μὲ ἔνα θριαμβευτικὸ “Ὕμνο στὴν Ζωὴ τῶν πάντων ἐν πᾶσι: «Τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὑπερεκχειλίζουσα πληθωρικότητα τῆς θείας ζωῆς· μιᾶς ζωῆς ποὺ κοινωνεῖται μὲ ἀνεξάντλητη δημιουργικότητα, μιᾶς ὑπερεκχειλίζουσας ζωῆς ποὺ μπορεῖ νὰ ζωοποιήσει ἀκόμα καὶ τὴν νεκρὴ ἥ τὴ θνήσκουσα ὑπαρξή· μιᾶς ζωῆς ἀπὸ τὴν ὄποια ὅλα τὰ ἔμβια δοντα λαμβάνουν τὶς ζωτικές τους δυνάμεις καὶ τὸ ζῆλο τους γιὰ ζωῆς· μιᾶς ζωοδόχου Πηγῆς στὴν ὄποια ὅλα τὰ πλάσματα ποὺ ἔχουν λάβει τὴν δωρεὰ τῆς ζωῆς ἀπαντοῦν μὲ εὐφρόσυνη δοξολογία»²⁵.

Ἡ Οὐτοπία ως “Ἐσχατον ἔρχεται, ἐντέλει, μὲ συνοδεία τὸ «γέλιο τοῦ σύμπαντος»²⁶.

21. Ὁ.π., σ. 59.

22. Ὁ.π., σ. 219, καὶ Εἰρηναῖος, Κατὰ Αἱρέσεων V 32,1.

23. Ρωμ. 8,21.

24. Εἰρηναῖος, δ.π., IV, 20,7.

25. Moltmann δ.π., σ. 453.

26. Ὁ.π., σ. 456.