

Ένα νέο «Κυριακοδρόμιο»*

ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΡΖΗ**

Είναι περισσότερο όποιο βέβαιο ότι ό στόχος της συγκεκριμένης έκδοσης του «Κυριακοδρομίου» νά προκαλέσει μία κάποια συζήτηση ή νά συμβάλει σε αυτή σχετικά με τη σημασία, τη μορφή καί τό περιεχόμενο του κηρύγματος σήμερα, θά έπιτευχθεῖ.

Πρόκειται γιὰ μία τολμηρή ἀπόπειρα νά συνυπάρξουν καὶ νά λειτουργήσουν δργανικά, στὸν ἴδιο τόμο, καταθέσεις σύγχρονων γραπτῶν κηρυγμάτων ἀπὸ δώδεκα καθηγητὲς τῆς ἰστορίας καὶ τῆς ἐρμηνείας τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, στὶς θεολογικὲς σχολὲς τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης.

Μὲ τὴν πρώτη ἀνάγνωση μπορεῖ ὁ ὅποιοςδήποτε νὰ διακρίνει τὸν καθαρὰ ἔχειωσιτό, προσωπικὸ τρόπο ἐρμηνευτικῆς προσέγγισης τῶν εὐαγγελικῶν περιοπῶν, ποὺ ἐπιλέγει ὁ κάθε κήρυκας, ὅμως ταυτόχρονα διαπιστώνουμε καὶ τὴν κοινὴ βάση, τὴν κοινὴ θεολογικὴ παράδοση –βιβλικὴ καὶ πατερικὴ– πάνω στὴν ὃποια οἰκοδομεῖται ὁ σύγχρονος λόγος τῆς Ἐκκλησίας, συντελεῖται «τὸ μυστήριο τοῦ λόγου», «εἰς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ», γι' αὐτὸ καὶ ἀναδεικνύεται «λόγος οἰκοδομῆς καὶ παρακλήσεως».

Στὸ σύντομο σημείωμα γιὰ τὰ «Κυριακοδρόμια» ὁ π. Ἀντώνιος Πινακούλας ἀνατρέχει στὴν ἰστορία τοῦ εἰδούς τῶν «Κυριακοδρομίων» (συλλογὴ γραπτῶν κηρυγμάτων-ἐρμηνειῶν στὰ εὐαγγελικὰ καὶ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν ἑορτῶν) προσδιορίζοντας τὴ λειτουργικότητα καὶ τὴν ἐπίδρασή τους στὸ ποιμαντικὸ καὶ διδακτικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας: «Τὸ Κυριακοδρόμιο ἔγινε ὁ ζωντανὸς λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἐντὸς τῆς κοινότητας, ἡ καθημερινὴ παρέμβαση στὸν κόσμο καὶ ἡ κρίση του, ἡ μαρτυρία τοῦ ἐρχόμενου Χριστοῦ,

* *Κυριακοδρόμιο*, Γραπτὰ κηρύγματα βιβλικῶν θεολόγων στὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα, συλλογικὸ ἔργο τῶν Σάββα Ἀγουρίδη, Χαράλαμπου Ἀττικῆς, Σωτήριου Δεσπότη, Θωμᾶ Ἰωάννη, Καραβιδόπουλου, Χρήστου Καρακόλη, Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνη, Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Χρήστου Καρακόλη, Μιλτιάδη Κωνσταντίνου Μπελέζου, Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου, Γεώργιου Πατρώνου, Αἰκατερίνης Τσαλαμπούνη, Σταμάτη Χατζησταματίου, ἐκδ. Ἀρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 2011, σελ. 510.

** Ο Σταύρος Τερζῆς εἶναι θεολόγος καὶ ὑπηρετεῖ στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

στὸ μέτρο βέβαια ποὺ ὁ κήρυκας ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν πρόκληση καὶ νὰ ἀπαντήσει ἐπιτυχημένα ἢ ὅχλο.

Αὐτὴ ἡ σύντομη ἴστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ Κυριακοδρόμια δὲ γίνεται γιὰ ἐπιστημονικούς-γνωσιολογικούς λόγους ἀλλὰ γιὰ νὰ αἰτιολογηθεῖ ἡ σημερινὴ ἀπαξίωση ποὺ παρατηρεῖται γιὰ τὸ ἵδιο τὸ κήρυγμα, ὅταν αὐτό, ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση καὶ ἐπικράτηση τοῦ εὐσεβισμοῦ –ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα μέχρι καὶ σήμερα– ἔχασε τὸν ἀρχικὸ λειτουργικὸ καὶ μυσταγωγικὸ χαρακτῆρα του καὶ μετατράπηκε σὲ ἀπολογητικό, ἡθικιστικό, ἑθνικὸ καὶ «κοινωνικό».

Γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀποφασιστικῆς συμβολῆς τοῦ «Κυριακοδρομίου» τῶν βιβλικῶν θεολόγων στὴν προσπάθεια ἀνανέωσης καὶ διακονίας τοῦ κηρύγματος κρίναμε σκόπιμο νὰ προταθεῖ ἔνα εἰσαγωγικὸ σημείωμα γιὰ τὸ κήρυγμα.

Παρὰ τὴν ἀλματώδη ποσοτικὴ αὐξῆση τοῦ κηρύγματος –γραπτοῦ καὶ προφορικοῦ– τὰ τελευταῖα χρόνια, τὴ φροντίδα τῶν ἐπισκόπων γιὰ τὴν ἀρτιότερη κατάρτιση τῶν ἱεροκηρύκων, τῶν κληρικῶν, τῶν θεολόγων καὶ τῶν λαϊκῶν ἐργατῶν ποὺ ὑπηρετοῦν τὴ διακονία «τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ», δὲν ἔπιψε ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ κηρύγματος. «Ἄν δηλαδὴ ἡ διὰ τοῦ κηρύγματος προσφερομένη εἰς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ διδασκαλία εἶναι ἐκείνη ποὺ πρέπει. Πρῶτον, ἂν εἶναι γνησίως χριστιανικὴ καὶ ὀρθόδοξης καὶ ἂν ἀνταποκρίνεται πρὸς τὰ αἰτήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου πληρώματος τῆς Ἑκκλησίας. Καὶ δεύτερον, ἂν ὁ τρόπος τῆς προσφορᾶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ κατάλληλος καὶ ὁ ἐνδεδειγμένος διὰ τὸν σημερινοὺς ἀκροατές τοῦ κηρύγματος» (Ι. Φουντούλης).

Οἱ διαπιστώσεις ποὺ ἔχουν κατὰ καιροὺς κατατεθεῖ μὲ εὐθύνη καὶ ἀγωνία γιὰ τὴ λειτουργία καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ κηρύγματος μᾶλλον διαφεύδουν τὴν αἰσιοδοξία τῆς ποσοτικῆς προσφορᾶς του. «Ἡ κηρυκτικὴ παράδοση σήμερα παρουσιάζει πολλὲς σκιές. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ κήρυγμα δὲν κατόρθωσε, μέχρι τὴν ἐποχὴ μας τουλάχιστον νὰ ὑψωθεῖ στὴ θέση, ποὺ τοῦ ἐπέβαλε νὰ εὐρίσκεται σήμερα ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν. Σήμερον τὸ κήρυγμα ἀσχολεῖται μὲ λεπτομερειακά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θέματα «πνευματικῆς οἰκοδομῆς». «Μή ἄψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃ». Ἡ ἐρμηνεία τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν περιορίζεται εἰς μετάφρασιν τοῦ κειμένου καὶ στοιχειώδη ὑπομνηματισμόν, καλολογικὴν ἀνάλυσιν καὶ φανταστικὴν πολλάκις συμπλήρωσιν τῆς περικοπῆς καὶ τὴν ἔξαγωγὴν ἡθικῶν διδαγμάτων, ἐνίστε ἔνων πρὸς τὸ ἀληθινὸν νόημα τοῦ κειμένου» (Ι. Φουντούλης).

Τὸ κήρυγμα ὅμως τῆς Ἑκκλησίας ἥταν πάντοτε ἀρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ διαβάζεται στὴ θεία Λειτουργία καὶ ἀποτελοῦσε

δργανικὸ τμῆμα τῆς λατρείας. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος τόνιζε μὲ ἔμφαση καὶ ἀγωνία ὅτι «τὸ ἀληθινὸ κήρυγμα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ ἐρμηνεία τῆς θείας Γραφῆς, νὰ εἶναι ὅμολογο πρὸς τὴ θεία λατρεία τῆς Ἑκκλησίας, νὰ ἐντάσσεται ὁργανικὰ στὴ θεία Λειτουργία καὶ μάλιστα νὰ γίνεται μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπου κανονικὰ καὶ λειτουργικὰ εἶναι ἡ θέση του. Μὲ τὸ κήρυγμα πρέπει οἱ ἀνθρωποι νὰ διδάσκωνται κάθε φορὰ βασικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεως, θεμελιωμένες στὴ θεία Γραφὴ καὶ στὴν παράδοση τῆς Ἑκκλησίας. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνωμε κοινωνιολογία καὶ ψυχολογία τοῦ βάθους, δὲν θέλομε νὰ ξεπέσουμε σὲ λογοτεχνία ἢ σὲ ορητορεία, δὲν μποροῦμε νὰ λέμε κοινωνικά, πολιτικά, ἀγωνιστικά καὶ ἐλεγκτικά» (Λόγος Οἰκοδομῆς, 1980).

Αὐτὴ ἡ βασικὴ ἀρχή, νὰ ἀποτελεῖ δηλαδὴ τὸ κήρυγμα ἐξήγηση καὶ ἐρμηνεία τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀνατρέπεται μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν Κυριακοδρομίων τοῦ Ἡλία Μηνιάτη καὶ τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη. Σ' αὐτὰ τὰ πολὺ σημαντικὰ ἔργα, μὲ καθοριστικὴ ἐπίδραση στὴ μορφὴ καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος, τὸ κήρυγμα αὐτονομεῖται ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή. Μετατρέπεται σὲ ὅμιλα ἀκολουθώντας τοὺς κανόνες τῆς ορητορικῆς καὶ ἔχοντας ἀφετηρία μία λέξη ἢ μία πρόταση τῆς περικοπῆς ἢ αὐτὸ ποὺ φαίνεται ὅτι εἶναι τὸ θέμα της π.χ. ἢ μετάνοια, ἢ ταπείνωση, ὁ πλοῦτος, διαμορφώνεται σὲ λόγο ἢ ὅμιλα περὶ ἐνός «πνευματικοῦ θέματος» ἀνεξάρτητο πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὸ γενικότερο εὐαγγελικό, βιβλικό, ἀγιογραφικό, ἐκκλησιαστικό πλαίσιο. Εἰσάγεται ἔτσι στὴν παράδοση τοῦ κηρύγματος «τὸ ὅμιλητο εἴδος τοῦ λόγου, τὸ ὅποιο ἀπομαρτύνει τὸν ἱεροκήρυκα ἐκ τοῦ ἀγιογραφικοῦ ἀναγνώσματος καὶ καταλήγει εἰς τὴν μονομερὴ ἐπικράτησην ἐνὸς κακῶς ἐννοούμενου ἐκσυγχρονισμοῦ μιᾶς ἀποκλειστικῆς προσαφορῆς εἰς τὴν ἐποχὴν καὶ τὰ αἰτήματα αὐτῆς, προσαρμογῆς γενομένης ὅμως δι' ἀνθρωπίνων μέσων καὶ στηριζομένης πολλάκις εἰς ἀνθρωπίνας ἀφετηρίας καὶ θεμέλια» (Β. Στογιάννος).

Κατὰ τὴ μακρὰ περίοδο ἐπικράτησης τοῦ εὐσεβισμοῦ σ' ὅλο τὸν ἐκκλησιαστικὸ βίο, διαμορφώνεται μία ἡθικιστικὴ θεώρηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Μετατοπίζεται τὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος ἀπὸ ἐρμηνεία καὶ εὐαγγελισμὸ δηλαδὴ ἀπὸ ἀναγγελία καὶ μαρτυρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καὶ πρόσκληση τῶν ἀνθρώπων γιὰ ἔνταξη στὴν κοινωνία τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ, σὲ διδαχὴ παραινέσεων ἡθικοῦ χαρακτῆρα, σὲ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ (τῆς προσωπικῆς ζωῆς, τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν, τῆς τρέχουσας κοινωνικῆς πραγματικότητας).

Στὴν κρίσιμη καὶ ἀποφασιστική, γιὰ τὴ θεολογία καὶ τὴν ἐκκλησιαστική ζωή, δεκαετία τοῦ '60, μὲ τὴ βοήθεια τῆς «ἀνακάλυψης καὶ τῆς ἐπιστρο-