

φῆς στοὺς πατέρες», μὲ τὴν ἀναβίωση τοῦ μοναχισμοῦ, μὲ τὸ αἴτημα τῆς λειτουργικῆς ἀνανέωσης καὶ τῆς συμμετοχῆς στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησίας, μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας τῶν βιβλικῶν σπουδῶν καὶ τὴ συμβολὴ τους στὴ διαμόρφωση θεολογικῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν κριτηρίων, παρατηρεῖται καὶ κατατίθεται ἔνας ἔντονος προβληματισμὸς γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴ δυναμικὴ τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἐρώτημα τίθεται ἀμείλικτο, «τί ἔχει νὰ εἴπῃ τὸ Εὐαγγέλιον σήμερον», ποιὸ εἶναι τὸ «ἐν οὗ ἐστιν χρεία;». Ή ὅπουαδήποτε ὅμως «ἀναγέννησις τοῦ κηρύγματος προϋποθέτει Ἐκκλησίαν ζῶσαν, ἀκμάζουσαν, θεολογοῦσαν» (Ι. Φουντούλης).

Καρπός αύτοῦ τοῦ προβληματισμού γιὰ τὴν κατάσταση καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος καὶ μία πρώτη ἀπόπειρα ἀνανέωσής του, ἀποτέλεσε τὸ Φροντιστήριο τῶν Ἱεροκηρύκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στὸ ὅποιο ὁ τότε καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Σάββας Ἀγουρίδης, Στέργιος Σάκκος, Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Βασίλειος Στογιάννος κατέθεσαν ἔνα πλούσιο βιβλικὸ ὑλικὸ μὲ τὴν συστηματικὴ παρουσίαση ὑποδειγματικῶν κηρυγμάτων –ἔρμηνείας– ἐπὶ τῶν εὐαγγελικῶν καὶ ἀποστολικῶν περικοπῶν (μὲ τὴν ἔκδοση τεσσάρων τόμων ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ Ἰωάννη Φουντούλη). Ἡ δὲ προσπάθεια χαρακτηρίστηκε ὡς «μία σύγχρονος ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πατερικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς νεωτέρας ἐρμηνευτικῆς ἐπιστῆμης ἔρμηνεία, γινομένη ὑπὸ εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ θὰ συμβάλει ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἀνανέωσιν τῆς ἀπ' ἄμβωνος ἐρμηνείας τῶν ἀγίων Γραφῶν, ἡ ὅποια εἶναι τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τῆς περιόδου ἀκμῆς τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας (Ι. Φουντούλης).

‘Ο αέιμνηστος καθηγητής τῆς Καινῆς Διαθήκης Σάββας Ἀγουρίδης συνέχισε τὴν προσπάθεια ἀνανέωσης τοῦ κηρύγματος, ἀφήνοντάς μας σημαντικὲς μελέτες γιὰ τὴν ὁρθόδοξη ἐρμηνευτικὴ καὶ τὴν ἐρμηνεία τῶν Ἅγιών Γραφῶν («Ἄρα γε γινώσκεις ἢ ἀναγινώσκεις;») ἀλλὰ καὶ δύο μικρὲς προσωπικὲς συλλογὲς οραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ὅμιλιῶν μὲ τὸν τίτλο «Ἀπ’ τῇ φάτνῃ ὧς τὸ κενὸν μνημεῖο». Στὸ σύντομο εἰσαγωγικὸ σημείωμα τῆς παραπάνω ἔκδοσης περιέγραφε τὴν μέχρι τότε ποιότητα τοῦ κηρύγματος καὶ τὸ περιεχόμενό του. «Οταν δὲν παρουσιάζεται τὸ Εὐαγγέλιο σὰν μία ἀπλοϊκή, ἀνούσια καὶ εὐαγγελικὰ ἀδύναμη ἡθική, τότε ντύνεται μὲ πομπώδεις καὶ βαρύγδουπτες ἐκφράσεις μᾶς θεολογίας τυποποιημένης καὶ ἔερὰ ἀκαδημαϊκῆς, πού χει πρὸ πολλοῦ κόψει τὰ νήματα σχέσεων μὲ τὴν πραγματικὴ ἥσων». Προβάλλεται λοιπὸν ἡ ἀνάγκη μᾶς ὀργανικῆς σύνδεσης τῆς θεολογίας μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, «νὰ δέσουμε τὸν πουαντικὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας μὲ

τὰ θεολογικά της βάθρα δηλαδή μὲ τὸ Εὐαγγέλιο». Καὶ γιὰ νὰ συμβεῖ αὐτό «τὸ κήρυγμα πρέπει νὰ ωτάει τὸ γεγονὸς τῆς ἡμέρας ἢ τὴν περικοπὴ τί ἔχει νὰ πεῖ στὰ καυτὰ ἐρωτήματα ποὺ φέρνει ὁ σημειωνὸς ἀνθρωπος ἀπ’ τὸ δρόμο μέσα στὸ ναό». Μόνο τότε τὸ κήρυγμα γίνεται θεολογικά «εὐαγγελισμός» καὶ ποιμαντικὰ οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση τῆς Ἐκκλησίας στὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου.

Τις τελευταίες δεκαετίες ό πόθος πούν έξεφρασε ό καθηγητής Σάββας Άγουρίδης άλλα και ή εύχη του «νὰ γίνει γρήγορα μία βελτίωση στὸ κήρυγμα» έγινε πόθος, εύχη και ἀγωνιώδης προσπάθεια δύο και περισσοτέρων ὑπευθύνων γιὰ τὸ κήρυγμα του Εὐαγγελίου: τῆς ποιμένουςας ἐκκλησίας άλλα και τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, μὲ τὸ σύνολο τῶν καθηγητῶν τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ή ἀγωνιώδης προσπάθεια για τὸ εὐαγγελικο-
σωτηριολογικὸ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος, τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτου
Κοζάνης Διονυσίου. «Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξέρῃ τὸν ἀγῶνα τῶν ποιμένων τῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κηρυξουν τὸ θεῖο λόγο μὲ συναίσθηση
εὐθύνης ἀπέναντι στὸ Θεὸ καὶ στὸν ἀνθρώπους». Μπροστὰ στὴν αἰσθηση
εὐθύνης τοῦ ποιμένα γιὰ τὴν «ἱερουργία τοῦ λόγου», ὅπως ἀκριβῶς καὶ γιὰ τὴν
«ἱερουργία τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας», ὁ ἀείμνηστος δὲ δίσταζε νὰ
ὅμολογει πώς «εἴμαστε κι ἐμεῖς ἀπὸ κείνους ποὺ ἀρρωσταίνουν πρὸιν καὶ μετὰ
τὸ κήρυγμα» ἐπειδὴ ὡς «ὑπηρέται τοῦ Λόγου» θέτουμε ὡς σκοπὸ τοῦ κηρύγμα-
τος «νὰ οἰκοδομήσουμε τὴν Ἐκκλησία· «εῖς μοὶ σκοπός, πανταχόθεν οἰκοδο-
μεῖσθαι τὴν Ἐκκλησίαν» (Μέγας Βασίλειος).

Τούτου διαδικασίας παραπομπή στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας αποτελεί την έκφραση της επιθυμίας της για την επιβεβαίωση της αρχαίας παράδοσης της Αγίας Γραφής και της αρχαίας παράδοσης της Αγίας Τριάδας.

"Οπως μαρτυροῦν οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» (Πρ. 2,42) ἡ διδαχὴ, ἡ κλαση τοῦ ἄρτου καὶ ἡ προσευχὴ ἀποτελοῦσαν τὰ συστατικὰ μέροι ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄργανικοῦ συνόλου, τῆς σύναξης τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Λειτουργίας. Σὲ μία ἀπὸ τις πρῶτες περιγραφὲς τῆς Εὐχαριστιακῆς σύναξης (Ιουστῖνος), διαβάζουμε: «Τῇ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις ἡ ἀγρούς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται, καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἡ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται, μέχρι ἐγχωρεῖ. Εἴτα παυσαμένου